

REGEN



INHOUD

- 2 De oude eik
Regen
- 3 September
Realiteit
- 4 Overdenking
Ik

De oude eik

De oude eik vroeg zwiĳgend aan zijn omgeving: "Denk jij nog aan mij?" Een gezonde gek gaf hierop geen antwoord. Zijn omgeving dacht niet meer aan hem. De wind speelde met de bladeren van de oude eik en de gezonde gek luisterde naar de oude eik, die het opnieuw probeerde.

Regen

de regen troost de wereld met zijn wezen
doch stemt het hart droevig
door gevoelens van weleer

September

de oude vrouw
komt glimlachend binnen
het is nu echt herfst

Realiteit

Wat is het toch jammer!
Ons staatshoofd
is nu doormidden gescheurd.
En in boos staan twee o's.

Overdenking

je hebt mensen
en je hebt potloden
ik ben een stompje

Ik heb sedert mijn vakantie
weinig of geen problemen
met het doortrekken van de W.C.